

INDOOR KRIBKESTOCHT

Van 21 december tot en met 5 januari staat er door het hele pelgrimsoord een groot aantal bijzondere kerstgroepen, van klein tot groot, uit de eigen collectie van Klooster Wittem.

Er zijn drie grote kerststallen: op het podium van de ontmoetingsruimte Scala, in de kloosterkerk en in de sacristie.



KERSTVERHAAL VERBEELD

Bij Kerstmis denken we al snel aan gezelligheid, cadeautjes, kerstboom, lekker eten. Maar Kerstmis begint bij het bijbelse kerstverhaal.

In Scala wordt dat verbeeld door redemptorist en kunstenaar pater Jan Haen.



Wat, wanneer, waar?

KRIBKESTOCHT

door het gehele pelgrimsoord

- zaterdag 21 december - zondag 5 januari
- vrije inloop tijdens de openingstijden van het pelgrimsoord

CREATIEF MET ENGELEN

samen engelen maken

- za. 14 en zo. 15 december (*stenen beschilderen*)
 - za. 21 en zo. 22 december (*haken; katoen en wol*)
 - za. 28 en zo. 29 december (*van papier*)
- van 14.00 tot 16.00 uur in de sacristie

Opgave gewenst; er is materiaal aanwezig; vrije gave voor de deelname en materialen

KERSTLIEDEREN ZINGEN

een half uur samenzang in de Kloosterkerk
zo. 22 december en do. 26 december
om 13.30, 14.30 en 15.30 uur; vrije inloop

Het pelgrimsoord is dagelijks van 8.00 tot 18.00 uur geopend (*zaterdags tot 17.00 uur*)

Receptie, Kloosterboekwinkel en Wereldwinkel zijn dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur (*25 december en 1 januari gesloten*).

043 450 1741 • www.kerstkloosterwittem.nl
Wittermer Allee 34, 6286 AB Wittem



PELGRIMSOORD
KLOOSTER WITTEM



KRIBKESTOCHT door het PELGRIMSOORD

*en verder:
zangmiddagen
creatief met engelen*

**21 DECEMBER 2024
tot en met
5 JANUARI 2025**



Pelgrimsoord in kerstsfeer

Vieringen met kerst

- **kerstavond 24 december**
19:00 uur (met koor) • 22:00 uur (met meditatieve pianomuziek)
- **eerste kerstdag 25 december**
9:00 uur (samenzang) • 9:00 uur herdertjesviering (voor kinderen)
• 11:00 uur (met koor) • 18:00 uur
- **tweede kerstdag 26 december**
9:00 uur (samenzang) • 11:00 uur (samenzang)



4. En ik weet nog goed wat er toen gebeurde:
ik moest een waterzak dragen en een zak hooi
en nog wat spulletjes.
En ik dacht: dat kan toch niet.
Een vrouw die bijna een kind krijgt,
die kun je toch niet op zo'n lange reis sturen.
En ik nam me voor op die stecnachtige wegen
heel voorzichtig te stappen.

Het kerstverhaal verbeeld

Kerstengelen maken



Kerstgroepen uit de hele wereld

ENGELN BOODSCHAPPERS VAN HOOP

In de verhalen in de Bijbel komen regelmatig engelen voor. Vaak zijn ze brengers van een boodschap uit de hemel, van goed en soms slecht nieuws. Een andere keer bieden ze concrete hulp en steun. Dan noemen we ze beschermengelen.

In het kerstverhaal spelen engelen ook een rol. Maria krijgt van de engel Gabriël de boodschap dat ze een kind zal krijgen: de Zoon van God. Een koor van engelen brengt de herders in het veld de blijde boodschap dat er een bijzonder kind is geboren: een Vredesvorst, een Redder van de wereld.

In het kerstverhaal zijn de engelen dus vooral 'boodschappers van hoop'.

Daarom gaan we dit jaar creatief aan het werk om engelen te maken, van wol, van papier en getekend of geschilderd op stenen (voor tijden zie achterzijde).

U kunt de engelen mee naar huis nemen maar ook ter versiering in het pelgrimsoord achterlaten.

Voor iedereen die een warm en zinvol kerstfeest zoekt